

Week	 Activiteiten en bijzonderheden		Toetsweken
Jaartheme schooljaar 2018-2019: 'Natuur en milieu'			
3	14 jan – 20 jan	Di 15 Vrij 18	Kinderen 's middags vrij Oefenen voor Grunniger Laidjesfestival op Het Gebint in Sellingen (gr 78)
4	21 jan – 27 jan	Ma 21 Wo 23	Juf Natasja en juf Esther afwezig (Kanjertaining) Start Nationale voorleesdagen, voorlezen op Borg Westerwolde
5	28 jan – 3 feb	Vrij 1	Afsluiting Nationale voorleesdagen (in deze week voorlezen op Kiekeboe en de Speeldoos)
6	4 feb – 10 feb	Ma 4 Vrij 8	Juf Natasja en juf Esther afwezig (Kanjertaining) Rapporten mee Nieuwsbrief
7	11 feb – 17 feb	Di 12	<i>Deze week voortgangsgesprekken (u wordt hiervoor apart uitgenodigd)</i> Bezoek aan het Groninger Museum (met de bus)
8	18 feb – 24 feb		Voorjaarsvakantie
Wijzigingen Informatiegids			<i>Herhaling: Avondvierdaagse Ter Apel is verplaatst naar 20-23 mei 2018 ivm de junivakantie</i> De datum voor de schoolreis is bekend: dinsdag 18 juni 2019!

Even bijpraten

In deze eerste Nieuwsbrief van het nieuwe jaar krijg ik het stokje overgedragen van juf Alies Boonstra (hartelijk dank!). In dit voorwoord wil ik graag alle ouders/verzorgers die ik nog niet persoonlijk heb getroffen een heel goed 2019 wensen. Afgelopen maandag waren er veel ouders aanwezig bij onze Nieuwjaarsborrel. Wat fijn was dat!

In deze Nieuwsbrief wil ik me ook graag nog een beetje beter aan u voorstellen. U heeft misschien al het artikel op Westerwolde Actueel gelezen? Dan heeft u ook gelezen hoe blij ik ben met mijn aanstelling als directeur op onze mooie school! Ondanks dat de school niet zo groot is, is het wel een hele goede school. De sterke kanten van onze school zullen we in de komende tijd extra gaan benadrukken naar buiten toe. Samen zijn we trots op onze fijne school!

Naast mijn leeftijd (47 jaar) en mijn voorgeschiedenis als leerkracht en specialist didactiek-ICT bij Stichting Primenius en op de Vredeveldschool, is er ook nog een meer persoonlijke kant aan mij. Al bijna 30 jaar ben ik getrouwd met Jos en samen hebben wij twee lieve volwassen kinderen (een zoon en een dochter). We wonen al heel lang op dezelfde mooie plek in Stadskanaal, op de Julianastraat dichtbij het Julianapark. Mijn vrije tijd besteed ik aan ons gezin, maar ook aan de muziek. Ik houd erg van zingen en zing daarom zelf bij een klassiek koor (Chaverim). Daarnaast ben ik dirigente van het swingende Gospelkoor Dabar en zangcoach van De Hospitales (dat is de cabaretgroep van het Refajaziekenhuis). Ik houd ook veel van lezen en van creatief bezig zijn.

Het onderwijs heeft een hele grote plek in mijn hart; ik zou graag zien dat ieder kind tot bloei komt door of met behulp van het onderwijs dat hij of zij krijgt. Onderwijs gaat in mijn ogen niet alleen om lesjes taal of rekenen, maar om de totale ontwikkeling van een kind. De school is veilige omgeving waar je leert hoe je je in de maatschappij staande kunt houden. Leren is een dynamisch proces waarvan gevoelens en emoties een belangrijk onderdeel zijn. Kijkt u maar eens naar de poster van de Leerkuil op de volgende pagina.

Ik zie er naar uit om samen met u en het team onze kinderen, onze school tot bloei te brengen. Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen of wilt u met mij praten: de deur staat altijd open! En mocht deze onverhoopt dicht zitten dan maak ik graag een afspraak met u voor een geschikt moment. Ik ben in principe op maandag, woensdag en donderdag op school.

Juf Natasja

Zo voelt het
als je aan
het leren bent

De Leerkuil



Kerst 2018

Kerst 2018 was weer prachtig. We hebben een mooie viering gehad op school. Het kerstdiner was geweldig! Hartelijk dank aan de ouderraad voor het organiseren! En natuurlijk ook hartelijk dank aan alle papa's en mama's die voor ons in de keuken hebben gestaan!

Cito M-toetsingen

Volgende week zullen we in de groepen starten met de Cito M-toetsingen. We spreiden deze toetsen over twee weken uit zodat de kinderen optimaal kunnen laten zien wat ze allemaal al hebben geleerd. Als je goed uitgerust bent lukt dat vaak nóg beter!

De Nationale Voorleesdagen

Op woensdag 23 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Ook wij doen daar op school weer actief aan mee! In de ochtend vieren we met elkaar in de middenruimte de start van deze speciale dagen. Daarna (rond een uur of 11) gaan de kinderen van de bovenbouw voorlezen aan de ouders in Borg Westervolde. Tijdens latere voorleesdagen gaan de kinderen ook voorlezen aan de peuters van Kiekeboe en De Speeldoos.

Goed leren lezen loont een leven lang. Daarom is het goed leren lezen zo belangrijk. Maar lezen is ook ontzettend leuk! De voorleesdagen werken er hopelijk aan mee dat onze kinderen wat vaker een boek pakken en lekker gaan lezen!

Bezoek Groninger Museum

Op dinsdag 12 februari gaat onze school naar het Groninger Museum. We gaan in twee groepen (1 t/m 4 en 5 t/m 8) verdeeld over de dag. We worden met een bus gebracht en gehaald. Dit bezoek sluit aan bij ons jaarthema "Natuur en Milieu". We gaan namelijk de expositie "Gromm! Een tentoonstelling met een staartje" bekijken. Op heel veel

Vrijdag 11 januari 2019

manieren zijn dieren in de kunst verwerkt: op schilderijen, als sculptuur, maar ook als “installatie”. Wat dat laatste is zullen de kinderen na het bezoek vast haarfijn aan u kunnen uitleggen!

Carnaval

Ook de carnavalscommissie is alweer hard aan het werk met het bouwen van de materialen voor onze deelname aan de optocht. Ze zijn op zoek naar de volgende materialen:

- Betonijzer 6mm en 8mm
- Stalen buizen en kokers
- Piepschuim platen en blokken
- Multiplex platen
- Behangplaksel
- Rollers
- Kwasten
- Diverse kleuren verf (hoogglans)

Mocht u iets hebben liggen en willen doneren, houden zij zich van harte aanbevelen.

Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met de carnavalscommissie of even op school overleggen waar de materialen naar toe kunnen.

Alvast bedankt!

Kind op Maandag

Het thema van Kind op Maandag is deze weken: “Het beste!” We wensen elkaar aan het begin van het nieuwe jaar allemaal het beste toe. Maar wat is eigenlijk “het beste”? We lezen in deze weken verhalen over Jezus. Hij liet in woord en daad zien wat je je kunt voorstellen bij “het beste”. Verdrietige mensen worden getroost, zieke mensen worden beter en wie niet ziek was gaat zich ook een beetje beter voelen. Dat is wat er gebeurt als God de mensen opzoekt. Noem het gerust “het beste”.